

# LICHTVIERING

woensdag 02/02/2022

Liefs mens,

We zijn heel blij en dankbaar dat we dit jaar ter gelegenheid van Lichtmis weer te gast mogen zijn in de abdij van Zevenkerken.

Ten gevolge van de geldende maatregelen rond het samenkomen, stelden we een vernieuwd programma op.

We verbinden ons hoofdzakelijk in stilte rondom het Licht. Na een duistere periode ontvangen we het Licht dat alle leven verwelkomt.

Tussen 13u30 tot 13u50 verwelkomen we jou in de Abdijkerk. Bij het binnenkomen ontvangt iedereen een Lichtje.

Het Licht kregen we aangereikt vanuit de monnikengemeenschap.  
Stipt om 2 uur in de namiddag verbinden we ons in stilte via meditatie.

Nadien begeven we ons samen naar buiten voor een Licht- wandeling door het bos en dit ook graag in stilte. Halverwege de wandeling is er een Lichtritueel.

We sluiten het geheel af in de Abdijkerk. Einde voorzien rond 16u.

Wie wil kan het kaarsje meenemen naar huis om zo het Licht verder uit te dragen.

We zien er naar uit jullie te mogen verwelkomen op deze Lichtviering.



Rika & Dirk

## Praktische afspraken

We verwelkomen jullie graag in de Abdijkerk van de Sint Andriesabdij Zevenkerken, Zevenkerken 4 te 8200 Brugge. Er is een ruime parking en ook openbaar vervoer tot dicht bij de Abdij.

*Gelieve vooraf in te schrijven op [info@hetoneindige.be](mailto:info@hetoneindige.be) en 10 € te storten op bankrekeningnummer BE54 5230 8017 2797 van VZW Het Oneindige.* Een gedeelte van jullie bijdrage schenken we aan de monnikengemeenschap.

Breng zoveel mogelijk je eigen lantaarn mee, zo kunnen we het Licht gemakkelijk meedragen tijdens de wandeling.

Voor meer info: [info@hetoneindige.be](mailto:info@hetoneindige.be) of gsm Rika 0479/647239 of Dirk 0476/968937